

Öbacka BRUS

September 2012

Studiebesök i Mediegrupp

Härnösands
historia
del 2

FRAMGÅNGSSAGAN

SMÅSTADSLIV

SLUT

FILM- OCH BOK-
RECENSIONER

På www.franzengruppen.se finns både information om Franzengruppen och artiklar som inte kom med i tidningen

REDAKTIONEN



Stina Palm



Martin Risberg



Charlotte Ämting



Emelie Hardeljung Pitkäkangas

Nu tar vi nya tag

Nu är semestern över för den här gången och höstens arbete är i full gång.

Öbackabrusredaktionen jobbar ständigt vidare med att utveckla och förbättra vår populära tidning.

Vi hoppas att du ska finna många intressanta sidor att lusläsa tills nästa nummer kommer.

Redaktionen

Förutom redaktionen medverkar följande personer med material i detta nummer:

Kristina Ersson, Daniel Bäckström, Christina Bergström, Carolina Holmer, Gudrun Bergström, Jonas Nordberg, Roger Wiklund, Tommy Sandell, Hanna Löfgren, Mikael Palmqvist

INNEHÅLL

3	Alla helgons dag	16-17	Härnösands historia
4-5	Skogsbrynets mediegrupp	18	Hjärnhinneinflammation
6	Tips och råd: Överfall	19	Medborgardialog
7	Funktionshinder	20-23	Småstadsliv
8	Humorsidan	24	Koltrastens uteplats
9	The Stig-Helmer Story	25	Bokrecensioner
10-11	Roger på Marsfjället	26	Profilen: Peter Bäckman
12-13	Bam Margera	27	Franzénggruppen – Förrådet
14-15	Hannas katter	28	Information från Lärvux

ALLA HELGONS DAG

Text: Kristina Ersson

Illustration: Daniel Bäckström

Alla helgons dag betyder för många en stor sorg, för det är under den här dagen som man skall tänka tillbaka på sina vänner och släktingar som har gått bort. I Sverige firar vi högtiden en dag fylld av lugn och ro. Man kan tillbringa den här dagen med sin närmaste familj och gemensamt med dem eller andra sörja och tänka på dem som har gått bort. Det har blivit väldigt vanligt att man tänder gravljus på sina anhörigas gravar under den här natten. Kyrkogårdarna är ofta helt upplysta av alla ljus. Man kan väldigt lätt tro att hela kyrkogården står i brand för att skrämman undan alla onda väsen och kanske är det så också.

TIDPUNKTEN

Dagen är en "rörlig" högtid och firas mellan den trettioförsta oktober och den sjätte november. Förut så var den på en bestämd dag, den första november.

I många andra länder så är den fortfarande på en bestämd helgdag alltså alltid på den första november. Men efter en helgdagsreform i Sverige som skedde 1772 ändrades datumet till att vara rörligt. Men efter att det hade blivit svårt för allmänheten att skilja på dagarna så ändrades datumet till att åter ligga på den första november efter en motion i riksdagen 1953, samtidigt som detta skedde



ändrade man också namnet på dagen från att bara heta den första november men till att nu också kunna gå under namnet allhelgonadagen.

HISTORIA

Inom den kristna delen av kyrkan men också av resten av kyrkans alla grenar så har det länge varit populärt att fira helgon och martyrer på dagar utspridda under året. Men det har också funnits ett stort behov inom kyrkan att kunna ha möjlighet till att fira de lite mindre kända helgonen och martyrerna under året på en och samma dag.

Man bestämde då att man skulle ha en dag då man firade alla övriga helgon som fanns. Och det är på det sättet som allhelgonadagen har uppstått.

Inom de ortodoxa kyrkorna sker firandet första söndagen efter pingst. Men inom den kristna kyrkan har på sista tiden firandet blivit bundet till den första november.

Skogsbrynet:

TEXT & FOTO: Christina Bergström

Jag ställde några frågor till Johan Viell, Marina Raun, Isabelle, Anki och Lena.

Mina frågor:

Hur länge har Mediegruppen funnits?

Vi har funnits i 4 år.

Hur många jobbar här? Personal/brukare

Det jobbar 2 personal och 7 brukare.

Vad är det ni gör mest/oftast? Tidning/video/foto/webb?

Vi gör olika beställningsjobb m.m.

Vad är roligast/svårast att hålla på med och varför?

Roligast är klippa, laminera, göra scheman m.m. Arbetat i Excel, bingo, skriva recept till medicaféet, tipsrunda för pensionärer. Svårast finns inget. Johan är bingoutropare och Marina är kontrollant plus att Johan gör tipsfrågor åt pensionärer.

Vad ska ni göra denna vecka?

Vi ska göra pärmar för frivilliga, nya tipsfrågor för mars, månadsbladet för pensionärerna och tidning startar igen för att Kicki kom med inspiration.

Vad är största, bästa eller roligaste ni har gjort under förra året (eller längre tillbaka i tiden)?

Vi har åkt på en Danmarksresa, utflykt till Blekinge och till Ullared.

Ser ni fram emot att få göra något speciellt i framtiden?

Vi skulle vilja göra studiebesök, ta kontakt med annan verksamhet inom media/café och utbyta idéer, bolla frågor med och även få nya vänner.

Hur går det med caféet?

Det går väldigt bra med caféet. Deras hemsida: mediabladet@live.se

Min resa

Jag reste från Utansjö med buss till Härnösand dagen före avresan för att sova hos min storasyster.

Fredagen den 10 februari for jag med bussen kl 09:00 från Härnösand till Sundsvalls tågstation där jag klev på tåget som gick 10:00 till Stockholm.

Väl i Stockholm fick jag byta tåg till Malmö och det tåget gick kl 14:14. Skulle ha varit framme i Hässleholm kl 18:04 men fastnade i Alvesta stod still i 3 timmar tills ett annat tåg kom som tog mig till Osby.

Väl där i Osby stod Johan och väntade på mig. Jag fick skjuts av hans godman till Sibbhult. När vi väl kommit fram till Sibbhult så gick vi upp med min packning sen gick vi och åt pizza på Solbacka.

ÖVERFALL - TIPS OCH RÅD

TEXT: Carolina Holmer

Om någon är på väg att bli överfallen så måste man hålla sig lugn och tänka sig för.

När man misstänker att man är på väg att bli överfallen bakifrån så måste man ta tag i rånarens lillfinger och pressa dom bakåt så hårt man kan.

Man kan också skrapa insidan av gärningsmannens ben med sko klack från en sko, och stampa på hans fot med sko klacken, eller stampa av rånarens tår.

När gärningsmannen håller i offret så kan man sparka honom i skrevet eller forma fingrarna till ett "V" och sticka honom i ögonen.

Det man kan göra så att man inte blir överfallen är att inte gå själv ute när det är mörkt ute på mörka gator.

Om man känner att man är förföljd av någon när man närmar sig sin egen port så ska man trycka på alla grannars dörrklockor.

Man ska inte gå in i en hiss med en gärningsman för det kan bli farligt.

Om man är själv i sin egen lägenhet så ska man låsa alla dörrar & fönster för annars så kan vilken som helst kliva in.

När man hör någonting bakom sig så ska man ta fram sprayflaskan.

Om man ser någon bli överfallen så ska man ringa polisen.



ILLUSTRATION:
Gudrun Bergström

LITE INFO OM FUNKTIONSHINDER

TEXT: Jonas Nordberg

Landstinget & funktionshinder

Socialminister Göran Högglund har introducerat Kömiljarden och vårdgarantin.

Kömiljarden fungerar så att landsting med kortare köer får en högre statlig ersättning.

Vårdgarantin verkar så att patienten är garanterad vård i tid hos närmaste vårdgivare eller att man kan få byta vårdgivare om vårdplats blir svår att garantera på närmaste ort. Vårdgarantin gäller alltså i tid och rum.

Landstinget i Västernorrland har nu under hösten försökt förbättra strokevården, samt inlett förnyade satsningar på influensavaccin.

Habilitering för vuxna

Text: Stina Palm

Habilitering för vuxna kan se väldigt olika ut.

I t.ex. Västernorrland finns Vuxenhabiliteringen, där det handlar mer om råd och stöd än praktiska behandlingar. Den enskilde har också ett stort eget ansvar.

Där vuxenhab inte finns är det vårdcentralens sjukgymnast, arbetsterapeut osv som utför åtgärderna. Då är det stor risk att erfarenheten av funktionshindrade patienter är liten.

Lite om funktionshinder

Handisam har gjort en kortare utredning om hur man skall kunna få arbeta oavsett funktionsförmåga.

Viktigast verkar utbildningsinsatser vara, samt att kunna erbjuda praktikplatser.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) har nyligen debatterat om problemet att offentliga sektorn inte har absorberat lika många funktionsnedsatta som den privata sektorn.

Hon skriver: "Staten, landstingen och kommunerna behöver ta ett ökat ansvar.

Andelen anställda med funktionsnedsättning måste öka i hela den offentliga sektorn".

Av de myndigheter som gjorde nyanställningar förra året var det endast 14% som anställde en eller flera personer med funktionsnedsättning.

Det kan ju vara en funderare om man tänker på att söka ny arbetsgivare.

Fler praktikplatser behövs!

Två gamla klasskompisar
satt och pratade.

Olav K: -När var första
världskriget?

Niclas O: -Inte vet jag.
Var det före eller efter
Jesu födelse?

Olav K: -Föddes Jesus fö-
re eller efter Kristus?



En gris får syn på en stick-
kontakt och säger: - Hej du,
vem har murat in dig i väggen?

Illustration: Gudrun Bergström



- Jag hoppar över efterrätten
- Då får du hoppa högt!

Dom har hittat Kalle Anka
mördad idag, dom tror att
det var en seriemördare.





The Stig Helmer Story (-11)

TEXT: Stina Palm

Handlingen går från Stig-Helmers barndom med mobbing till nutid när han är 71 år. Tågen, brödrostarna och en del karaktärer från tidigare filmer är med, men handlingen är helt ny. Stig-Helmer berättar för Ole (Jon Skolmen) om barndomen och ungdomen och människor han mötte då.

*En skamlöst
nostalgisk komedi*

Skådespelarna som inte varit med tidigare är bl. a.:

Joachim Persson, Marianne Hedengrahn (*Skilda världar*), Bill Hugg (*Hur många lingon finns det i världen*), Elisabet Carlsson (*Grabben i graven bredvid*), Tove Edfeldt (*Alla vi barn i Bullerbyn*), Jonas Bane (*Andra avsnyn*), Stefan Sauk (*Hamilton*), Cecilia Ljung (*Pelle Svanslös julkalender*).

Bland sällskapsresanfilmerna finns några av mina favoritfilmer och det här är en jättebra uppföljare.

ATT VARA "HANDIKAPPAD" I FJÄLLEN

Två-tre gånger per år åker rullstolsburne Roger till sitt "fjällställe". Det är en liten stuga som ligger i Marsliden.

Byn Marsliden består mest av fritids- och Rogers stuga var från början en arbetsbarack. Men nu är den utbyggd, charmigt sned och vind.

"Det bästa med att vara i fjällen är friheten plus den härliga luften som är så lätt att andas."

När Roger åker till stugan på vintern är det skoter och pimpelfiske som gäller. Självklart tar man med sig kaffetermosen så att man kan ta en värmande kopp där ute på isen.

Man kan också ta en tur med skotern på en av alla de skoterleder som finns uppkörda, bland annat hela vägen upp på Marsfjället. Där har man fin utsikt över omgivningarna.

På sommaren åker Roger istället omkring på sin fyrhjuling. Även då har han kaffetermosen med sig och tar pauser ute i naturen.

"Oavsett om man kör skoter eller fyrhjuling så blir man ett med naturen så fort man stannat och suttit helt stilla och tyst ett litet tag."

Mest fascinerade är när skogens olika djur kommer fram helt utan rädsla. De kommer helt nära och det är nästan så att man kan klappa dem. Det är renar, harar, rådjur och kanske någon räv på håll, berättar Roger.

I Marssjön finns både naturlig och inplanterad fisk som öring, röding samt lite lake.

Dessa resor till fjällen är något som Roger verkligen längtar efter året om. Friheten där uppe gör livet lättare att leva. Trots handikappet kan Roger åka omkring helt fritt och det är detta som är tjusningen.



Bam Margera föddes och växte upp i West Chester utanför Philadelphia i Pennsylvania. Som tonåring började han att spela in små kortfilmer där han och hans kompisar gjorde stunts. De åkte skateboard och retades med andra människor (ungefär som Jackass).

CKY står för Camp Kill Yourself och är även namnet på hans bror Jess Margeras rockband. MTV fick tag i de här små filmerna, de gillade konceptet och började sända CKY på sin kanal.

Efter CKY så blev programmet Jackass, under ledning av Johnny Knoxville, till. Där medverkar även Bam, tillsammans med sina kompisar. I Margeras sällskap ingår Ryan Dunn,

Brandon Dicamillo, Rake Yohn, hans föräldrar Phil och April, och farbrorn Vincent Margera ("Don Vito").

Margera har regisserat och spelat i filmen Haggard. Filmen är baserad på en sann berättelse om Ryan Dunns före detta flickvän. Han håller även på med en uppföljare vid namn "Minghags" och han skulle även göra filmen "The Dream Seller", som handlar om skejtaren Brandon Novak och hans drogproblem. Men förlaget som köpte filmen ändrade manuset så det blev inte av.

Bam förlovade sig 2005 med barnomsvännen Melissa "Missy" Rothstein. De gifte sig 3 februari 2007 i Philadelphia, Pennsylvania. Bam

Bam Margera -

TEXT: Tommy Sandell



Bam Margera

Margeras favoritlåt är HIM - Sigillum Diaboli. Han har även gjort en tatuering med lätens namn på sig och även loggan på sin vänstra arm.

Han har tatueringar med Heartagramet. Heartagram är en symbol som Ville Valo skapade dagen efter han fyllt 20.

En av Villes kommentarer om heartagramet är "the heartagram stands for HIM as a band, as an entity, and for 'love metal' in general." vilket betyder ungefär; "Heartagramet står

för HIM som ett band, som en enhet och för love metal i allmänhet". Symbolen är ett en blandning mellan ett pentagram och ett hjärta.

Ett upp och nedvänt pentagram kan uppfattas som en symbol förknippad med djävulen, men heartagrammet har inget med djävulen att göra.

Ville har sagt att det symboliserar att allting har en motsats. Finns det kärlek, finns det också hat, finns det ljus finns det också mörker. Ibland är linjen synlig, ibland osynlig.

HIM och Bam Margera delar heartagrammet, Ville har sagt att HIM har mycket att tacka Bam för att de slog igenom så stort som de gjorde i USA.



Tony Hawk

skateboardstuntman

Tack vare att Bam använde heartagrammet så kollade ungdomarna upp det och hittade då även till HIM och deras musik. Både Ville och Bam har tatuerat in flera olika heartagram på sina kroppar. T.ex har de båda ett heartagram med vingar under naveln. Bam Margera har också använt heartagrammet i Viva La Bam och på sina designade skateboards.

Margera är också känd som en skicklig skateboardåkare och han är sponsrad av bland annat Adio och är med i skatingteamet Element.

Bam Margera är också god vän med skateboardproffset Tony Hawk och ven Ville Valo som sjunger i det finska rockbandet HIM. Margera är också en av huvudpersonerna i skatingspelet Tony Hawks pro skater.

Margeras farfar gav honom smeknamnet Bam ("pang") när han var tre år och hela tiden råkade springa in i vägar.



Hannas katter, förr och nu

TEXT OCH FOTO: Hanna Löfgren



Kurre



Mamma som är veterinär tog hem honom från en bonde som skulle ta ihjäl hela kullen. Hon betalade 5 kr för honom.

Kurre var helt vit med lite silverstänk på huvudet. De första nätterna sov han i mitt rum.

Kurre fick sitt namn på ett flygplan! Vi skulle flyga till Göteborg där mormor och morfar bodde. Vi tog med oss vår vita katt i en kattbur. Där vi satt i planet funderade vi på vad han skulle heta. Pappa föreslog Kurt. Vi röstade på olika namn och till sist blev det Kurre. (Jag tyckte att han såg ut som en ekorre.)

Han var väldigt busig och rev mig då jag skulle klippa klorna på honom. Han gillade att leka med pingisbollar, som han drämde till med tassan och fångade mellan framtassarna. Han brukade släppa pingisbollen nerför trappen och sedan skutta efter.

En annan sak som han gjorde var att rulla in sig i hallmattan. Han tog sats, sprang över mattan och lade sig på sidan och rullade in sig i mattan gång på gång. Han låtsades att han dödade den!

Kurre lärde sig konster - han kunde "sitt" och "vacker tass". Jag lärde honom också att hoppa över vår hund Aslan då han låg på sidan.

Kurre blev ca 14 år gammal!

Tass

Efter det att Kurre hade dött behövde vi en ny katt, för att där vi bor finns det råttor, möss och sorkar. Mamma kände en kattuppfödare som hade en kull. Jag var med och hämtade honom, efter det att mamma hade valt ut honom. Katten var brun och svart med vitt bröst och en helt vit tass. Därför gav vi honom namnet "Tass".



Han älskade att leka med vår hund, att klättra i träd och jaga

småfåglar. Han åt hård kattmat och brukade äta dem en och en så att de "krackade" till mellan hans tänder. Han tog i med hela ansiktet och knep ihop ena ögat. Jag tyckte att det såg så roligt ut!

Tass kunde "vacker tass" och att stå på bakbenen då man sa "stå". Han gillade att följa med oss då vi gick promenader. Då var han ibland bakom oss och ibland framför oss och kom då vi ropade.

Tass tyckte om att springa. Han brukade "tävla mot sig själv" - han stod stilla och helt plötsligt rusade han cirka tio meter och tvärstannade sedan. Han blev snabbar och snabbare för varje gång och en gång sprang han nästan ifrån sig själv!

En dag försvann Tass och kom sedan aldrig tillbaka. Vi letade och letade! Till slut hittade vi ett kattkranium som vi begravde.

Hej då Tass!

Pepito

Helt plötsligt sa min pappa att mamma skaffat en katt till. Innan dess hade vi bara Tass! (Mamma tyckte att det är för lite med bara en katt på landet!)

Pepito är en blandning mellan vildkatt och tamkatt, men otroligt snäll. Han är svart med ett vitt bröst. Jag tycker att Pepito är en väldigt vacker katt!

Polisen hade tänkt avliva honom. I början då vi vi hade honom var han väldigt mager. Katterna bråkade mycket med varandra, och Pepito gick oftast undan för Tass. Den stressen gjorde att Pepito åt för lite. När Tass dog blev Pepito som en helt annan katt; mycket lugnare och han gick upp i vikt.



Pepito är den enda katt vi har nu. Han älskar att gosa i mitt knä då jag ser på TV. På somrarna brukar han klättra i

träd och jaga småfåglar. Precis som de andra katterna gjorde, så klättrar han upp till taket på klädskaftet med hjälp av bokhyllan bredvid, och däruppe lägger han sig och sover. När vi spelar spel ställer han sig mitt på bordet för att stjäla all uppmärksamhet. Han säger ingenting, men spinner desto mer!

Han brukar busa med vår hund Qlura. Då stirrar de på varandra tills Qlura börjar jaga honom. Då går det undan!

Härnösands historia del 2

FOTO OCH BEARBETNING:

Martin Risberg

År 1670 blomnade häxprocesserna upp. På den här tiden var vidskepelisen stor och det blev blåsväder. Kvinnor anklagades för svart konst och många dömdes av barn. Straffet var döden via halshuggning eller att de anklagade brändes. Ett grymt öde i tider av kyrklig makt.

År 1674 var det missväxt och då fick häxorna skulden. År 1680 uppfördes ett hospital som var tillgängligt för de fattiga. Byggnaden kom också att användas som samlingsplats och mötespunkt.

År 1681 var staden i ett bedrövligt skick. Därför beordrade Karl XI att det skulle tillsättas en borgmästare. Jobbet gick till Lars Stridsberg. Det fanns inga pengar att tala om och nu gällde det att få tillbaka anseendet. Stridsberg gick genast till verket. Han beordrade stenläggning av gatorna. Det genomfördes även en inspektion av handeln. År 1694 var oredan besegrad och ordningen var återskapad. År 1696 avtackades Stridsberg från sin titel. Staden höll sig flytande även efter det.

År 1700 började den stora ofreden. Borgerskapet beväpnades p.g.a. Hot om krig med b.l.a. Ryssland, Polen och Danmark-Norge. Det kulminerade i ett hemligt avtal om att Sverige skulle anfallas. Danmark-Norge ville ha tillbaka mark som förlorats. I

Härnösand uppfördes en vårdkase som skulle kunna antändas. Den var belägen på Vårdkasberget.

År 1710 brann nästan hela staden ned. Detta p.g.a. slarv med ett brinnande ljus. Det var några bönder som var skyldiga till incidenten. Istället för att släcka den begynnande eldsvådan försökte de att rädda sina egna tillhörigheter. Efter förhandlingar i domstolen skipades rättvisa. 3 bönder dömdes till döden.

År 1714 brann staden på nytt. Några pojkar hade bestämt sig för att elda upp skolan. Branden spred sig och varade i två dagar. Pojkarna befanns skyldiga till brottet och straffades därefter.

År 1721 anföll Ryssland Sverige med enorm kraft. De seglade till staden med full styrka och utgången var given. Folket flydde för sina liv och ryssarna satte staden i brand. Den 30 aug. 1721 undertecknades ett fredsavtal. Sverige hade förlorat. Den stora ofreden var slut.

År 1723 och följande år rekonstruerades staden. Det byggdes nya hus och processen rörde sig framåt.

År 1738 kommer hattpartiet till makten. Industrins utveckling gynnas. Detta påverkar staden i en positiv bemärkelse. Utvecklingen var framåtskridande.

Fortsättning i nästa tidning

Källa: Härnösands kommun



Bilder tagna på Murberget

Hjärnhinneinflammation

TEXT: Christina Bergström

ILLUSTRATION: Gudrun Bergström

När jag var 3 dagar gammal så fick jag 3 allvarliga sjukdomar: Hjärnhinneinflammation, hjärninflammation och dessutom fick jag lunginflammation. Jag har gjort lite undersökning om dessa sjukdomar.

Hjärnhinneinflammation (meningit)

Hjärnhinnorna finns runt hela hjärnan mitt emellan själva hjärnan och skallbenet. Har du en infektion i kroppen så kan den nå hinnorna och då kan du drabbas av hjärnhinneinflammation.

Virus är det som är vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation, men den kan också orsakas av bakterier och då är det allvarligare. Har man fått utslag som är röda eller lila så är det troligt att man fått denna allvarligare inflammation.

Hjärninflammation (encefalit)

Här är själva hjärnan som blir inflammerad och det här kan man få efter att man haft till exempel vattkoppor. En hjärninflammation kan störa hjärnans funktioner. Det kan man märka på att personen blir förvirrad, får svårt att tala, kramper, nedsatt kraft eller känsel. Man kan till och med bli medvetlös.



Båda de här inflammationerna ger ungefär samma symtom; feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och allmän sjukdomskänsla. Man kan också känna sig stel i nacken och bli känslig för ljus.

För att kolla om någon har fått hjärn- eller hjärnhinneinflammation gör läkaren vanlig kroppsundersökning och det tas prover från ryggmärgen. Ibland undersöker man hjärnan med datortomografi eller magnetkamera.

Vid svårare fall av hjärnhinneinflammation och hjärninflammation kan man få besvär som finns kvar sedan sjukdomen försvunnit.

Ulf Andersson från Trafikenheten
och Tomas Q Nilsson (MP)



Medborgardialog om framtidens kollektivtrafik

TEXT OCH FOTO: Kristina Ersson

Jag var på en medborgardialog vid Sambiblioteket i Härnösand om Framtidens Kollektivtrafik tisdag den 21 februari.

De två personer som höll i denna medborgardialog heter Tomas Q Nilsson som är Miljöpartist samt vice kommunalråd och Ulf Andersson som är chef vid Trafikenheten. De berättade varför det är viktigt att ha en dialog om kollektivtrafiken.

Bland annat är det viktigt för ett framtida hållbart samhälle, effektivisering av kommunens resurser samt att man vill sätta resenärerna i centrum.

En ny kollektivtrafiklag har trätt i kraft från 1/1- 2012. I samband med det har en ny myndighet satts till för bättre styrning av kollektivtrafiken genom ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Dagens kollektivtrafik består av regional trafik, landsbygdstrafik, tätortstrafik, skolskjutstrafik samt färdtjänst.

Förbättringar inom kollektivtrafiken kommer att innebära som utökad tätortstrafik, mer trafik till Ålandsbro Centrum, anpassningar med trafik till Saltviksanstalten, gratis för ungdomar på sommarlovet, gratis lördagstrafik samt en ny centrumlinje.

Planerade förbättringar inom kollektivtrafiken är ny tågtrafik 2012, nya pendlarparkeringar, ett nytt resecentrum, ny trafikupphandling 2014 och en ny trafikförsörjningsplan.

När det gäller resandeutvecklingen mellan 2008–2011 så har tätortstrafiken ökat med cirka 20% och landsbygdstrafiken minskat med cirka 2%.

Framgångssagan SMÅSTADSLIV slut



Humorgänget Småstadsliv från Alfta i södra Hälsingland som underhållit främst mellansverige i fyra år har nu lagt ner.

Det började 2008 med att Christer Johansson och Christian Wallin stod i ett restaurangkök och hittade på olika figurer. Ibland skrattade de så de grät. De filmade lite på skoj och lade ut på Youtube, det blev succé.

Då föddes idén att göra långfilm. Man har hunnit med 5 filmer, 50 radioprogram - Anosch vägkrog - för Radio Gävleborg, 3 reklamfilmer som rullat i här i länet och tre live-shower. Sammanlagt 4 turnéer och ca 80 föreställningar. Men nu är det alltså slut.

Gänget

Christer Johansson
Agneta Patrull, Kenta Jonsson,
Örjan Bengtsforst, Stänk-Tommy
Bengtsforst, Ingemar Andersson,
Sölve, Ronnie Ström, Kaj.
Manus och regi.

Christian Wallin
Johanna Andersson, Jonny Borgf,
Staken Ingesson, Morgan Sjögrop,
Leif, Solveig Jonsson, Roger.

Martina Olsson
Anna-Karin, Diana, Vanessa,
Calaisa, Venus Andersson, Annika.

Sofie Aspelin
Inga-Gerd, Lena Andorsson,
Marielle Gullmarson, bilverkstads-
kundens fru.



Hans Berg
Skalman Rahmkvist, Joel Tempest,
Kät-Amos, Soriasess, Mikael Olov-
stad, Clownen Åke.

Martin Göransson
Åklagare, manager, Örjans granne,
bilverkstadskund, Allan Schött, Relf
Andorsson.

Filmerna

Småstadsliv 1 (2008)

Var mer som en sketchdokumentär
med roliga klipp än en riktig film.

*Stänk-Tommy: "Rullskrisakor
kan väl inte va så svårt å åka
e, det är väl bara å stoppa ner
fötterne i dom där rullpösarna"*

Småstadsliv 2 (2009)

Här gav man sig in i vargdebatten
och gjorde "riktig" film.

Örjan Bengtsforst: "Soooprent"

Småstadsliv 3 (2010)

Den film som är mest från Alfta.

*Kenta Jonsson: "Ja älsker hård-
rock ja, ja skulle kunna gö va
som helst för hårdrock ja"*

Småstadsliv firar jul (2010)

De hade lovat fansen att bara göra
tre filmer, så den här var en bonus.



Ur "Bland vargar & städkärringar":
*"Så vargen åt alltså upp
 både din far och din mor
 och sen så eldade vargen
 upp stugan?"*



*Kenta Jonsson: "Syrran, gere,
 gere. De va'nte för att ja va
 rädd för tomten örrö, de va för
 att ja hade fått saft i öra så ja
 hörde inte riktigt va tomten sa"*

Småstadsliv 4 - Men det skiter
 man väl i (2012)

Den senaste och sista filmen, om
 vargjägaren Örjan samt hårdrocks-
 gruppen Gravediggers in pain with
 kill.

*Jonny Borgf: "Man framhäver
 ju rundheten i huove på dej
 här va"*

Småstadsliv Live

Småstadsliv Live - Bland vargar
 och städkärringar (2010 & 2011)

Handlar om när Folkets hus skulle
 bli Folkets och finkulturens hus, men
 städanternas är inte riktigt kapabla
 att hålla snyggt, de pratar mest bort
 arbetstiden.

Den här showen var ute på två tur-
 néer, man hade fullsatt (500 pers.) på
 Härnösands teater två gånger i mars
 2011. Den finns på DVD.

Småstadsliv Live - Bland braköl
 och samurajlådor (2011)

Här får vi se hur det går till att driva
 restaurang när storstadsmänniskor



möter småstadsfolk. Här har karakterer från Anosch vägkrog tagit klivet upp på scenen. På Härnösands teater var gänget i oktober 2011.

Stänk-Tommy: "Ta över restaurang Små Sölve? Dom har gått i konkurs 400 gånger dom"

Småstadsliv Live - Svart & rivigt (2012)

Den här showen utspelar sig på ett café. En kvinna på genomresa får fel på bilen, men mekanikern Stänk-Tommy kan inte laga bilar så hon blir kvar på caféet och får möta arrangörerna Leif och Sölve och hårdrockgruppen Gravediggers in pain with kill.

Avskedsshowen gavs på Murberget i Härnösand den 10 augusti 2012 och då hade man alltså spelat ca 80 st.

Stina om Småstadsliv

Av filmerna gillar jag 3:an bäst.

Jag gillar radioprogrammen och live-showerna bättre än filmerna - showerna för att de är mästare på att improvisera och överraska. Avskedsshowen var bäst av de 6 jag sett.

Sedan måste jag ju säga att jag har haft extrem tur, förutom de tre föreställningarna jag kunde se i hemtrakterna så var alla showerna även på turné till Härnösand.

MICKE BERÄTTAR OM DEN NYA FINA GRILLPLATSEN PÅ KOLTRASTEN



Grillplatsen



Potatisodlingen



Bär på gång



Vy över uteplatsen

Foto: Emelie HardeLjung Pitkäkangas

Gruppboendet Koltrasten har fått njuta av en fin sommar i sin nya fina trädgård som fått både grill och planteringar.

Vi frågade Micke som bor på Koltrasten hur sommaren varit.

Vi har grillat mycket; korv och kött. Sill och potatis har vi också fått. Vi har kunnat sitta ute och titta på blomster- rabatterna samt- digt som vi ätit.

Nu till hösten har vi även kunnat plocka bär.

”





Emelies favoriter

TEXT: Emelie Hardeljung Pitkäkangas

Jag har läst ett par böcker som heter "Om jag kunde drömma". Det är de två första böckerna i Twilightsagan som är skriven som en serieberättelse.

Författaren heter Stephanie Meyer.

Illustrationer och bearbetning av Young Kim.

Huvudpersonerna är Bella, Edward och Jacob. Bella har nyss flyttat till sin pappa i den lilla staden Forks.

Den första skoldagen får hon syn på syskonen Cullen i matsalen. Hon frågar Jessica om vad dom heter och får veta att dom heter Emmett, Rosalie, Alice, Jasper och Edward.

Jessica berättar även att alla är adopterade eller något. Bella får även veta att Alice är ihop med Jasper och Rosalie är ihop med Emmett.

De som har adopterat dem heter Esme och Carlisle. På kemilektionen får hon sitta bredvid Edward och dom

börjar prata tills Edward går snabbt ut från klassrummet. Bella vet inte om hon har gjort något fel.

En kväll får Bella följa med familjen Cullen ut i skogen för att spela baseboll i oväder.

Bella har även en vän som heter Jacob. Han bor i ett indianreservat med sin pappa.

Boken handlar om Bella och Edwards odödliga kärlek till varandra. Problemet är att Bella blir jagad av en galen person. Den här personen jagar henne genom halva boken men varför det får ni läsa själva.

Boken har väldigt fina bilder och väldigt detaljerad. Jag tycker boken är väldigt spännande och jag satt klistrad när jag läste den nu väntar jag bara att bok två som heter "När jag hör din röst" också kommer i serieform så jag får fortsätta läsa.

Verksamhetsledare Franzéngruppen - Ute & Förråd



Namn: Peter Bäckman
Födelseår: 1969
Bor: I villa på Stenhammar
Familj: Sambo och 3 st barn
Stjärntecken: Kräftan

Arbetsplats: Franzéngruppen

Stad: Härnösand

Befattning/Arbetsuppgift(er): Arbetsledare

Mellan vilka år har du arbetat i kommunen? Sedan 1988

Tidigare arbetsplats(er): Landstinget/Kommun

Vad är bra med jobbet? Varierande + alla trevliga människor

Vad är mindre bra med jobbet? Hitta arbetsuppgifter till alla

Favorit-/drömresmål: Grekland

Favoriträtt och -dryck: Potatisgrätäng och fläskfilé med en kall öl

Fritidsintressen: Idrott, fiske, familj m.m.

Senast sedda film: -

Senast lästa bok: -

Bästa TV-programmet: Sporten

Vad skulle du göra om du var statsminister för en dag? Se till så att alla har ett jobb att gå till

Vad är positivt med Ångermanland? All vacker natur

Vad är negativt med Ångermanland? -

Det här gör Utegruppen & Interna förrådet

Utegruppen hämtar och åker bort med gamla möbler, trädgårdsavfall med mera.

De har under sommarperioden en hel del arbete med att klippa gräs, röja sly och hålla snyggt ute hos ett antal kunder.

Interna förrådet beställer, packar och kör ut varor till övriga dagliga verksamheter och gruppboenden. Mest handlar det om rengöringsprodukter och liknande.



Förråds-
folket
fixar
för
frakt



Textil & Hantverk	34 84 46
Service	34 84 52
Förråd/Utegruppen	34 84 56
Media	34 84 62
Snickeri	34 84 86
Köket	34 85 05

VÄLKOMMEN MED
DIN ANSÖKAN!

SÖK NÄR DU VILL!
NYA OCH GAMLA KURSER!

Vad är Lärvox?

Lärvox ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig, egen skolform. Utbildningen omfattar grundläggande lärvox, vilket motsvarar obligatoriska särskolan (nivåerna träningskola och grundsärskola) samt gymnasial lärvox motsvarande utbildning som finns på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Lärvox är till för personer med funktionshindret utvecklingsstörning. Personer som uppfyller den bedömningsgrunden har rätt att söka till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år de fyller 20.

Syftet med utbildningen är att utifrån de enskilda elevernas förutsättningar och behov ge sådana kunskaper som man behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid och fortsatta studier. Varje elev arbetar efter sin egen individuella studieplan. Studieplanen planeras och utvärderas av elev och lärare tillsammans.

Undervisning genomförs i mindre grupper men sker även individuellt vid behov.

Undervisningen på Lärvox kostar ingenting. Om man arbetar och inte får lön när man studerar kan man söka bidrag.

Har du frågor kontakta:

Olof Skyttner tel: 070-251 01 25

Ing-Marie Boström tel: 34 89 11

Eva Forsell tel: 34 89 11

Tomas Bergfors tel: 34 89 11



I katalogen hittar du de kurser som vi idag kan erbjuda i Härnösand.

Lärvox Härnösand

Kurskatalog 2012